

# 400 jaar Gestels Gilde

## 'Niet marcheren, maar gaon!'

Het Gestels Gilde Sint Anthonius en Sint Barbara viert 1 t/m 3 juni 2012 haar 400-jarig jubileum. Wij marcheren (of 'gaon', want een gilde marcheert niet) samen met hoofdman Thieu van Berkel terug in de tijd. En doen vast een voorzichtige voorspelling voor de toekomst.

### TERUGKIJKEN OP EEN FANTASTISCH WEEKEND

Hoofdman Thieu van Berkel hangt op zondagavond een klein beetje onderuitgezakt in een gemakkelijke stoel van Conferentiecentrum De Ruwenberg. Hij is moe maar uitermate voldaan. 'Wat een fan-tas-tisch weekend!', roept hij uit. Drie lange dagen vol saamhorigheid en broederschap. Dat is waarvoor we het gedaan hebben.

### HET JUBILEUMWEEKEND

Thieu: 'Het jubileum startte vrijdag met een receptie. Gevolgd door een feestavond met lokaal talent. Zaterdag zijn alle inwoners, verenigingen en organisaties te gast geweest om in teamverband de strijd met elkaar aan te gaan op echte gildendisiplines, zoals kruisboog- en Koningschieten. En op zondag was de Kringdag voor 45 zuster-gildes uit de kring Maasland. Aangevuld met Gestels Goed: een ambachtenmarkt met verzamelingen en oude foto's.'

### NAAR DE DAG VAN VANDAAG

Voor zover de blik in de kristallen bol. Over naar de dag van vandaag. Thieu zit aan zijn eigen keukentafel, brengt koffie, haalt oude relikwieën tevoorschijn en ratelt bijna aan een stuk door. Zijn motto: 'Bij een sportvereniging ga je eerst voor de sport en daarnaast voor de gezelligheid, maar bij het gilde is dat

andersom', doet hij daarmee alle eer aan. Thieu –die er echt 'een van de melkboer' blijkt te zijn- aangezien zijn ouders vroeger Het Zuivelhoekje (nu Café Ons Moeder) bestierden, is de hoofdman (voorzitter). 'We hebben 44 leden en zijn, voor een gilde, een relatief jonge club. Daarnaast hebben we een grote schare 'Vrienden van het Gilde'. In 2011 verwelkomden wij onze 100ste vriend.'

### HOOFDSPONSOR

'We zijn blij met Rabobank Dommel en Aa als hoofdsponsor. De Rabobank heeft het hart op de juiste plaats. Een bank waar gewoon doen al gek genoeg is. En dat is ook het motto van het gilde. Ik ben ervan overtuigd van een goede samenwerking. Met name op de zaterdag. Dat dan de directie van de bank erbij is geeft de Gestelse Gildedag extra cachet. Dat we los van geld ook oprecht aandacht krijgen waarderen we.'

### KONINGSCHIETEN

Het hoogtepunt van zaterdag wordt het Koningschieten. Thieu legt uit: 'Bij Koningschieten is het de bedoeling dat er een houten vogel die op een hoge schietpaal –de schutsboom- is geplaatst aan flarden wordt geschoten. Degene die de vogel, of het laatste deel daarvan, van de schutsboom schiet, zal de nieuwe Jubileumkoning worden. En aangezien wij maar eens in de 50 jaar een



jubiläum houden, zal dat voor een hele lange tijd zijn', grapt de hoofdman. 'De Koning wordt overigens beslist 'door God en het lot'. Alle deelnemers moeten namelijk vooraf een lootje trekken. De volgorde is dus een verrassing.'

#### **IN DE LAATSTE 50 JAAR**

'Sinds het laatste jubileum hebben we een aantal bijzondere gildedagen gehad. Zo waren we aanwezig bij de opening van het gemeentehuis. Maar ook bij de eerste keer dat Máxima in Nederland verbleef waren wij present.' En andere successen? 'In 1993 ben ik Koning Landjuweel geworden. Een gildedag voor heel Nederland die eens per 5 jaar wordt gehouden.'

#### **VORIG JUBILEUM**

'Mijn vader Bert is hoofdman geweest na de oorlog. In 1962 is het 350-jarig bestaan gevierd. Dat is tevens de laatste keer dat de Kringdag in Gestel was. Daar was ik bij, maar dan wel in de buik van mijn moeder. Uniek is wel dat de locatie hetzelfde is als toen. Een locatie met een unieke uitstraling en een prachtig gebouw waar we

gebruik van mogen maken.'

#### **HOE HET BEGON**

'Met de Caert. Dat zijn onze statuten', zegt Thieu. Die stamt uit 1614.' Maar dan is het Gilde dus pas 398 jaar oud? 'Nee', zegt Thieu. 'Dit is de hernieuwde kaart. De eerste Caert is verdwenen tijdens de 80-jarige oorlog. Ons vroegste schild dateert uit 1612. Een Koning moet namelijk altijd een schild schenken aan het gilde. Vandaar dat 1612 als oprichtingsdatum is gekozen. 400 jaar later hebben we een nieuw logo, nieuwe website ([www.gildegestel.nl](http://www.gildegestel.nl)) en nieuwe kostuums. We kunnen er weer 400 jaar tegen! Daar 'gaon' we voor, want marcheren doen we niet!'

#### **ERBIJ ZIJN?**

Op [www.rabobank.nl/dommel-en-aa](http://www.rabobank.nl/dommel-en-aa) kunnen leden van Rabobank Dommel en Aa zich met een team van 4 personen gratis inschrijven voor de Gestelse Gildedag (normaal € 10 per team) op zaterdag 2 juni 2012. Wie wordt de nieuwe Gestelse jubileumkoning? Ga de onderlinge strijd aan en schrijf je in!